



I mit eget selskab

Tekst og foto: Flemming Binnerup



Inden jeg bliver dømt som værende ikke helt normal, vil jeg starte med at fortælle, at jeg elsker godt selskab, og at en fisketur i selskab med gode venner er en fantastisk oplevelse. Men jeg har fundet ud af, at jeg også trives godt på en fisketur i mit eget selskab, ikke bare nogle timer eller en dag, men en hel uge.

Jeg har længe haft en drøm om at tilbringe en uge, to eller mere ved en smuk lakseflod et øde sted, en drøm, som jeg stadig håber, kan blive virkelig en dag, før man bliver for gammel til den slags tosserier.

Jeg har læst mange rejsebøger og er noget fascineret af de rejsebeskrivelser, der beskriver nogle helt fantastiske ekspeditioner, som er udført af en eller nogle få personer. Nogle af bøgerne har gjort et stort indtryk på mig og har givet mig lyst til at rejse og opleve.



En fiskebog som gjorde virkeligt indtryk på mig er en bog af Lars Lenth, I ved ham fra Norge, der har lavet en del film og tvudsendelser om fiskeri. Bogen hedder Den Samme Flod. 'En mand ... En elv ... En fiskesæson ... En ung mand stikker af fra studierne og kæresten i Oslo for at fiske uhæmmet i en hemmelig elv, som hans ven Biff har fortalt ham om. Fortælleren bliver besat af tanken om elven og beslutter sig for at bo der fra maj til oktober uden at foretage sig andet end at fordybe sig i fluefiskeri, aflure elvens koder og afsløre dens hemmeligheder. En historie fortalt med lidenskab, videnskab og humor.' En god bog som også beskriver, hvordan han er ved at gå helt i opløsning over at være alene så længe. Han holder heller ikke

helt til det og må søge selskab. Så lang tid behøver man jo heller ikke at være alene, en uge, to eller tre kan jo også gøre det.

Sidste år i oktober fik jeg så på en lidt ærgerlig måde muligheden for at fiske alene i mit eget selskab i en hel uge. Det blev en anden oplevelse, men en god oplevelse. Jeg havde fået lokket min gode fiskeven, nu gennem mere end 27 år, med til en tur til en lille smuk lakseflod i den nordlige del af Skotland, en flod som jeg har fisket i nogle gange før og som er helt utrolig

smuk i oktober måneds efterårsfarver. Man skal ikke tage her op, hvis man drømmer om store blanke laks, i oktober er langt de fleste laks farvede, men man kan være heldig at få en blank laks, da opgangen i disse små floder er meget sen. Man skal heller ikke tage her op, hvis man endnu ikke er kommet over det punkt i sit lakseliv, hvor det kun er store laks, det drejer sig om. De lange flotte kast med fluestangen med lange liner og perfekte D loops behøves ikke, her er det små præcise kast, og endelig så skal man være indstillet på, at vejret kan være dårligt i det nordlige Skotland i oktober. Men, har man lyst til at nyde en fantastisk storslået natur ved en smuk flod, være indstillet på, at det at fange en laks ikke er det vigtigste og der ud

over fiske et sted, hvor man kan fiske en hel dag uden at møde en eneste person eller i det mindste meget få personer, så er River Alness (Novar Fishing) en mulighed.

Floden ved Alness er 10 kilometer lang og er opdelt i 6 beat, så man over en uge fisker et nyt stykke hver dag fra højlandet og ned mod udløbet i fjorden. Hver dag et lille nyt stykke natur og et nyt stykke af floden med nye pools, som skal udforskes og fiskes. Selv om man ikke er langt fra byen, er her ro, fred, plads og ingen mobil dækning. Så muligheden er der for at koble af en lille uge.



For nogle år siden skulle jeg holde en større workshop i Aberdeen, selvfølgelig relateret til mit arbejde. Strategisk fik jeg placeret workshoppen til at starte en mandag i begyndelsen af oktober. Min plan var så at tage til Aberdeen torsdag ugen før og bruge fredag og lørdag på fiskeri i Alness og forberede workshop om aftenen efter en god fiskedag. Fik booket et værelse på en af de mange små landevejskroer, der findes overalt i Skotland. De fleste er hyggelige og serverer god hjemmelavet mad inklusiv full Scottish breakfast, men værelses standarden er ikke noget jeg vil invitere Winnie med på. Som regel er værelserne små, slidte og gamle.

*Det næste et næste var,
at der stort set heller ikke
var mobil dækning, så lidt
panik!*

Torsdag aften tjekkede jeg ind på kroen, og som noget af det helt naturlige spurgte jeg efter WIFI eller internetkoden. Blev mødt med et lidt undrende blik og svar: "Det har vi ikke her". Det næste var, at der stort set heller ikke var mobil dækning, så lidt panik! Hvordan skal jeg klare mig uden internet og telefon de næste to dage? Jeg skal jo forbedre mig... På vej til floden var der en bakketop, hvor der var god mobil dækning, her kunne jeg ringe hjem til Winnie og sige godmorgen, før jeg igen var i mobil dødt område. Om aftenen fik jeg læst en god bog, og workshoppen fik jeg forbedret søndag aften i Aberdeen. Om jeg nød, det at have 2 dage uden internet, ja da først panikken havde lagt sig, var det en befrielse og kan anbefales.



Vi skal tilbage til oktober sidste år. Ugen før vores tur blev jeg ringet op af min kammerat, han blev nød til at aflyse, da et modemærke skulle opereres væk, fare for modemærkekræft. Vil lige tilføje, at modemærket nu er fjernet og min kammerat er helt ok. Sammen blev vi enige om at aflyse turen for denne gang, ærgerligt og træls, men ok.

På det tidspunkt var jeg lige igen blevet udstationeret i Aberdeen. Skulle jeg også aflyse turen? Der var jo så rige-

ligt at lave på det nye arbejde. Men, ferien var jo godkendt, hytten var booket, og vejrudsigten så god ud for næste uge, og det var jo kun en køretur på 3 timer. Jeg kontaktede Rodgar, der er chef på Novar Fishing, som jeg kender godt gennem mine ture der op. Der kommer jo ikke så mange fra Danmark der op for at fiske, jeg er vist nok den første og eneste indtil nu. Så han har ikke de store problemer med at huske mig. Fik fortalt om min situation og om han måske kunne sælge de overskydende fiskekort. Jeg fik nævnt, at jeg egentlig også have lyst til en uge for mig selv. Han var hurtig til at foreslå, at jeg kom der op, så ville han lave det således, at jeg fik et helt beat for mig selv og et nyt beat hver dag. Et helt beat, beregnet til 4 og nu kun til mig, det lød som starten på noget, der kunne blive godt. Så da ærgrelsen havde lagt sig og en melding hjemmefra på ALT OK, begyndte jeg at glæde mig til en uges fiskeri i mit eget selskab.

Så blev det lørdag formiddag, bilen er pakket, og det går nord på fra Aberdeen. Er på vej med udsigt til en hel uge uden pligter, ikke noget jeg skal ud over det, som jeg selv syntes er vigtigt. Det er en fantastisk følelse, en god følelse, en følelse af frihed, men som er svær at beskrive, man er bare spændt og fyldt med forventninger. En lang uge er foran, ingen møder og e-mails, men der imod udsigt til laksefiskeri, smuk natur og to gode bøger. Det er ikke på samme måde, som når turen går til Norge eller et andet sted sammen med vennerne, her er forventningen i høj grad fokuseret på

fiskeriet, får vi laks, hvor mange laks over 10 kilo er det mon, vi får i år ... nej, nu er der fokus på at nyde naturen i fulde drag, fiske koncentreret omkring enhver mulig standplads og læse et par gode bøger.

Fik nøglen til hytten og aftalte, at denne bare skulle blive i døren, når jeg rejste igen lørdag om en uge. Så var den jo klaret og med så lidt kontakt som muligt. Fik handlet ind i det lokale supermarked i Alness by og fik sagt hej og goddag til den søde pige ved kassen, så ud over det og to gange en halv times snak med Rodgar og Peter, som kom ned til floden et par gange for lige at se, om jeg var ok, var det alle de personer, jeg mødte fra lørdag til lørdag. Peter er den lokale gillie på Novar Fishing. For så vidt angår kontakt hjem til fru, ringer jeg altid til Winnie om morgenen, og på denne tur blev det til et opkald morgen og aften, alt ok herfra og alt ok der hjemme.

På under to timer fik jeg 3 laks og mistede 1, hvad skete der lige her?

At fiske i River Alness kan bedst beskrives som liste fiskeri, her er der mange små pools med store sten, små og store fosser, dybe mørke huller og hurtigt vand med hvidt vand og stille vand, som også kan holde en fisk. Fisken kan stå overalt, men som regel gælder det om at komme helt ned til den og fiske fluen, hvor du mener, at laksen står. Jeg har fået flere laks bag de store sten lige under det hvide skummende vand. For at fange en laks der skal fluen være tung og ned til fisken med det samme. Jeg har også fanget laks med en flue fisket helt oppe i overfladen, nogle gange er en stor Sunray Shaddow flue bare god, andre gange er





det en lille tung Rød Francis flue, der dur. Nogle gange noget andet, men Sunray og Francis ved jeg, kan give nogle gode oplevelser.

Jeg har nu fisket i 2 ½ dag, fået en lille laks på en Sunray flue fisket dybt og hurtigt, men intet andet. Vil nu prøve en lille tung Francis flue, som er en lille og simpel bundet flue, nogle vil kalde det en grim flue, men nogle gange virker den. På under to timer fik jeg nu 3 laks og mistede 1, hvad skete der lige her? For et par år siden var det Sunray fluen fisket helt oppe i overfladen med god fart, som tog laks, 3 laks på en dag og på samme flue, underligt det der med fluer og laks.

Man kan selvfølgelig være uheldig, at floden er i 'spate' - meget høj vandstand efter kraftig regn - som gør fiskeriet næsten umuligt mange steder. Der, hvor det er muligt, skal man bruge det lidt tungere grej, men ved normal vandføring - glem alt om de store tunge laksestænger. Korte switch stænger i klasse 6 eller 7 virker fint og med de nye korte skydehoveder på 5 meter med et let synkende spids, så er man godt udstyret til noget sjovt fiskeri. Og sjovt fiskeri er det, og det giver nogle gode udfordringer.

Der er ikke to pools, der er ens, nogle steder kan du fiske på tværs med et godt sving på fluen. Andre steder er der dybe huller eller strømrrender og andre steder lavt og mere roligt vand. Langt de fleste steder er det ikke nok bare at fiske fluen på tværs, men fluen skal næsten parkeres på standpladsen. Jeg fandt ud af at fiske fluen baglands ind og ned i standpladsen. Det gøres ved at fiske fluen et par meter ovenfor stand-

pladsen og så på det rigtige tidspunkt og sted give et par meter løs line, så fluen driver ned i standpladsen. Når du så igen har kontakt med fluen, tager du et par hurtige indtag, så fluen forsvinder ud af standpladsen. Det kan man gentage nogle gange og måske kvitteres det med et kontant hug eller et bundbid. De to største udfordringer er. Et; de mange bundbid, når man vil fiske tæt på bunden koster det lidt fluer. Men den største udfordring er de mange 'fluespisende' træer. De har grene helt ud over vandet og mange gange dækker de lige den perfekte standplads med en gren. En gren som vil gøre alt for at fange din flue. Den Francis flue jeg fik 3 og mindste 1 laks på, på under to timer; festen sluttede da et fluespisende træ tog fluen, den eneste model jeg havde af netop denne Francis flue.

Det er ikke så let, som man tror, det at finde ro. Det tager et par dage helt at koble af, glemme at der altid er et eller andet, som man skal eller skulle have gjort, eller lidt dårlig samvittighed over det man ikke fik gjort klar i haven eller noget andet der hjemme. Men efter et par dage kommer roen. Nu kan man godt sidde en





halv time eller mere på brinken med sin kaffe, se på vandet, naturen, fuglene, insekter, blomster og så bare tænke på ingenting, det kræver øvelse at tænke på ingenting, og ikke noget man kan de første par dage. Når man sidder der og tænker på ingenting, er det godt at have noget at belønne sig selv med, ud over kaffe som er et must, måske et stykke kage, et godt stykke mad eller en rigtig god whisky. En lille belønning betyder, at der er noget at se frem til, og så finder man et rigtig godt sted at sidde og nyde det hele.

Det er også en øvelse at sidde og se ned over poolen og gennemfiske poolens mange standpladser i tankerne, før man prøver rigtigt. Noget man skulle gøre oftere, i stedet for bare at fiske så snart man kommer til vandet eller en ny pool, fordi laksefeberen driver en til det. Jeg husker en bestemt situation, hvor jeg

prøvede helt præcist at regne ud, hvor laksen skulle stå, og hvordan den skulle fiskes i en strøm lige foran mig. Det tog tid at "tænke" fiskepladsen, hvordan skulle fluen fiskes, hvor skal jeg stå for at fluen går perfekt og hvilken flue? men derefter tog det kun et kast at fange laksen, som stod lige der, hvor jeg havde tænkt den skulle stå. Ok, jeg tabte laksen efter en kort kamp, men det var en fantastisk og lærerig oplevelse, som man ikke glemmer, så betyder størrelse eller om laksen var blank eller farvet ikke noget.

Kunne du godt få tiden til at gå? Er det ikke farligt at være alene der ude?

Når jeg fortæller familie, venner og fiskevenner om min tur er der to spørgsmål, der typisk kommer. Kunne du godt få tiden til at gå? Er det ikke farligt at være

alene der ude? Men først en advarsel, lad være med at spilde tid og energi på at fortælle om en sådan tur til venner eller folk i almindelighed, der ikke fisker! Det er spild af tid, de forstår det ikke, og jeg er sikker på, at de inderst inde synes, at det er helt idiotisk, og måske tror de, at jeg er en egoist på et egotrip. Fortæl det til dine fiskevenner, de forstår og mon ikke I, som læser dette blad, også forstår. Mine arbejdskolleger på kontoret tror stadig, at jeg havde en god fisketur sammen med nogle



gode venner fra Danmark, jeg lader dem blive i troen, det er bedst for alle.

Om jeg kunne få tiden til at gå, - som nævnt efter de første to dage og med to gode bøger - intet problem. Lidt underligt. Jeg kan huske de laks, som jeg fik, jeg kan huske laksen, som jeg ikke fik, jeg kan huske præcis, hvor de stod, jeg kan huske vandstæren og isflugten, jeg kan huske den store ørn, der svævede over mig, jeg kan huske den kolde regnbyge, der kom hurtigt og uventet, men jeg kan ikke huske, hvilke to bøger jeg fik læst, ud over at de vist nok var gode.

Om det er farligt alene der ude? Der er ingen ulve eller bjørne i Skotland, og selv om der virker øde, så er der ikke langt til byen og andre mennesker. Jeg tror også, Peter var klar over, hvor jeg var og havde styr på, om jeg var ok. Jeg havde dog en episode, som fik mig til at tænke lidt over det. Jeg faldt og slog ryggen, det vil sige, jeg tog et skridt ud på en stor sten i vandkanten og benene forsvandt under mig, og jeg faldt lige på ryggen.

Jeg må havde været væk et øjeblik, men fandt mig selv på ryggen mellem to sten, av - hvor gjorde det ondt. Det kostede en halv dag på sofaen hjemme i fiskehytten, det gjorde frygtelig ondt, men dagen efter var jeg ok igen. Det kunne måske havde gået helt galt, men hvis man begynder at bekymre sig over alt det, der kan gå galt, så kommer man jo ingen vegne. Fiskestangen holdt og tog ikke skade i faldet.

Jeg havde en rigtig god hytte at bo i, vil ikke engang kalde det en hytte, men et lille hus. Det bedste var



nu alligevel brændeovnen, og at der var rigeligt med brænde. Godt at komme hjem og få god varme i ovnen og blive varmet godt igennem. Det var jo oktober og der var nogle gode dage med klar blå himmel og sol, men det betyder også nattefrost og koldt om morgenen.

Jeg må havde været væk et øjeblik, men fandt mig selv på ryggen mellem to sten, av - hvor gjorde det ondt.

En ting som jeg ikke havde tænkt på var, at der var internet i hytten, og det er forbandet svært ikke lige at koble på og tjekke Facebook og endnu værre lige se en e-mail, har

de nu styr på det inde på arbejdet. Skal man være helt sig selv, er det en hytte uden internet, og sådan bliver det næste gang.

Det blev en dejlig uge, en uge som jeg i en travl hverdag tit tænker tilbage på. Ugen er igen booket til oktober i år, men denne gang sammen med min gode fiskekammerat. Det skal nok blive en god tur, da han er en af de fiskere, der prioriterer antallet af lange kaffe-pauser højere end antallet af laks, som vi måske kunne have fanget.

